

## Boekbespreking.

### **"Het kleine meisje van de hoop" Margriet van der Kooi.**

Nieuwe gesprekken over God en ons.

#### Van de achterkant:

"Er wordt gezegd dat mensen niet meer zo gelovig zijn; dat mensen hun eigen goede gevoel in elkaar knutselen. Maar de schrijfster ziet als pastor in het ziekenhuis en in de psychiatrie, dat mensen een groot verlangen hebben naar stevige ondergrond, naar richting en koers. De God, in wie de christelijke kerk gelooft, is een God die spreekt. En vanuit dit vertrouwen spreekt deze pastor met de mensen."

Ze stelt vragen, luistert veel en spreekt woorden uit de Bijbel. *Een voorbeeld:*

Een vrouw verteld dat ze als jonge studente in een vreemde stad veel last had van heimwee. Op een avond was daar ineens de gewaarwording van een liefdevolle, aanwezige God, "rechts schuin achter mij." Margriet vroeg waarom dat "rechts" er speciaal bij werd gezegd. "Ja," zei de vrouw, "het was een soort schaduwbeeld, nabij en veilig." Margriet pakte de Bijbel erbij en las Ps. 121: "De Here is uw bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand."

"Stáát dat daar?" vroeg de vrouw.

De schrijfster toont zich in alle gesprekken een aandachtig luisteraar, die liefdevol de woorden van God doorgeeft en het aan God overlaat om de woorden betekenis te geven in het leven en lijden van de vele zieken die ze bezoekt.

Het boekje is dun en vlot geschreven. Gelukkig heeft deze pastor nog meer boeken geschreven, zoals het eerdere "Pelgrims en Zwervers". van harte aanbevelen!



*Uit categorie 5, pastoraat. Kerkbieb Kruiskerk.*

Hiernaast vindt u nog een recensie van dit boek uit de Elizabethbode.

Verder een overzicht van alle boeken die in categorie 5 "pastoraat" in de kerkbieb te vinden zijn.

<b>5. PASTORAAT</b>		
Arnold, J.J. drs.	Wie is hier niet verlegen?	Over ziekenbezoek
Bennet, Rita	Innerlijke genezing	Wat betekent genezing van de ziel?
Blok, M.J.C. ds.	Je staat er niet alleen voor	De ongehuwde in de gemeente
Blouw, de Bram	Gebroken en toch heel	De weg van herstel na een echtscheiding
Boom, ten Corrie	Het beste deel komt nog	Troost voor zieken & stervenden
Bos, C.G. ds.	De Bejaarde	Over bejaard wonen en bejaard zijn
Buskes, J.J. dr.	Ziekentroost	Getroost worden....
Clung, F Mc.	Het vaderhart van God	
Crabb, Larry	Recht uit je ziel	Communicatie zoals God bedoeld heeft
Crabb, Larry	Verbondenheid	Waarom zijn we huiverig voor verbondenheid met anderen?
Deddens, K. prof.dr.	Een voortreffelijke taak	Profielchets van de pastor
Douma, O.J. ds.	Horen met je ogen	Pastoraat aan doven en slechthorenden
Draijer, J.W drs.	Een doodstil doel?	Suicide en pastoraat
Hallewas, Eddy	Breuklijnen in het leven	Hoe mensen kunnen reageren op heftige gebeurtenissen
Heij, P.A. drs.	Psychisch, dat is ook wat!	Omgaan met psychiatrie
Herwijnen, van H. drs.	Hoe kan ik verder?	Over charismatisch pastoraat in crisissituaties
Houtman, Gerrit	Terug naar het <i>gewone</i> pastoraat	Aandacht voor communicatieve vaardigheden & hoop & feedback geven
Jong de-Haan de, ldske	Maat en overdaad	Over verslaving
Jonker-Pool	Geschonden grenzen	Over sexueel misbruik
Lam, het, J. drs	Vriend van zondaren	Over vermanen in het pastoraat
Kooi, M. v.der	Het kleine meisje van de hoop.	Hoopvol pastoraat onder zieken
Los, P.L.	Onder anderen	Zes pastorale lezingen
Los, P.L.	Van gelijke beweging als wij	Over leren van mensen zoals wijzelf zijn
Mae Hammond F.& I.	Troost voor de gewonde geest	Daadkrachtig en gezalfd onderwijs over herstel en bevrijding
Mostert, Dick	Eenzame fakkeldragers	Jeugdpastoraat en praktijk
Panne, Esther v. der	Ik ren, dus ik ben	Tijd, arbeid en relaties in een 24-uurseconomie

Pfeifer, Samuel dr.	Maakt geloof ziek?	Over de verhouding tussen geloof en psychische problemen
Velema, W.H. dr	Terwijl mijn kracht vergaat	Doordenken van het ouder worden en voorbereiding op het sterven
Velema, W.H. dr.	Ethische vragen in prediking en pastoraat	
Velema, J.H. dr.	Mijn troost	Pastorale overwegingen
Verduijn, Joost	Bevrijdingspastoraat	Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn