

Kruiskerk Arnhem



Samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk

Alles wat je moet weten over Catechese 2021-2022

Bewaar dit infoboekje goed



Met deze folder willen we jou informeren over het nieuwe catecheseseizoen. We zien ernaar uit om er samen met jou wat moois van te maken!

Wat is catechese?

Catechese is: leren over God, geloof en kerk. Door informatie te krijgen, maar ook door vragen te stellen en er samen over door te praten. Als Kruiskerk vinden we het heel belangrijk dat je ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt en wat het voor jou kan betekenen.

Hoe ziet een catechese-avond eruit?

We gaan ervan uit dat de catechese-avonden in de kerk gehouden kunnen worden. Als corona (weer) roet in het eten gooit, gaan we weer via Teams verder. Dit laten we dan weten via de groepsapp die elke catechesegroep heeft.

- Elke groep start om 19.15 uur in zijn eigen zaal (zie rechterpagina)
- Er is dus geen gezamenlijke start en geen pauze met alle groepjes tegelijk.
- Om 20.15 uur ronden we af en is er tot 20.30 uur gelegenheid om met de andere groepen samen nog even iets te drinken.

Hoe ziet het jaarprogramma eruit?

- De catechese-avonden zijn op dinsdag, meestal om de twee weken (let op: soms slaan we een week over i.v.m. schoolvakanties).
- We werken met de catechesemethode van Follow-up!
Bij deze methode heeft elke groep een eigen programma en sluiten de onderwerpen jaarlijks goed op elkaar aan (doorlopende leerlijn)
- 2 catecheseavonden proberen we te vullen met een externe spreker en een excursie. Zodra deze data bekend zijn, delen we die via de Appgroepen.

Dit zijn de data voor seizoen 2021-2022.

Noteer ze in je agenda of hang ze op het prikbord

2021	2022
	11 januari met eten, start 18.30 uur*
14 september 19.15 uur	25 januari 19.15 uur
28 september 19.15 uur	8 februari 19.15 uur
12 oktober 19.15 uur	22 februari 19.15 uur
2 november 19.15 uur	8 maart 19.15 uur
16 november 19.15 uur - met ouders!*	22 maart 19.15 uur
30 november 19.15 uur	5 april 19.15 uur
14 december 19.15 uur	19 april 19.15 uur
	10 mei 19.15 uur
	24 mei 19.15 uur slotavond

* Als de coronarichtlijnen het toelaten.

Bij wie zit je in de groep?

De groepsindeling is min of meer gebaseerd op de klas waar je in zit. We gaan ervan uit dat wie voor het eerst naar de middelbare school gaat, ook voor het eerst catechese volgt. Als er goede redenen zijn waarom je beter in een andere groep kunt zitten, is dat natuurlijk bespreekbaar. De groepen worden door de volgende catecheten begeleid:

Groep	Locatie	Naam	Telefoon/WhatsApp
1	Kruispunt	Pauline Brouwer	06-25062823
2	Hizkiazaal	Esther Hofst	06-17729208
3	Kerkhuis boven	Taco Postuma	06-15023840
4	Kerkhuis huiskamer	Marco de Best	06-51896625
VG	Nog niet bekend	Maaïke van der Burg	06-13950554

Wat moet je verder weten?

- Als je om bepaalde redenen dit hele jaar niet kunt meedoen, laat dat dan **uiterlijk 5 september a.s.** weten aan Pauline Brouwer.
- Probeer de catechesedata zoveel mogelijk te reserveren. Ze zijn nu al bekend! Als je een keer niet kunt komen, laat het dan je eigen catecheet weten. De contactgegevens vind je hierboven.
- **Neem zelf elke avond je Bijbel mee! Je gaat hem nodig hebben ;-)**

Catechese voor klas 4/5/6, Youth Alpha en Verdiepingsgroep

Op 12 september a.s. start de Youth Alpha cursus. Veel jongeren van 16 jaar en ouder hebben zich hiervoor aangemeld. Zit je in klas 4, 5 of 6 en ga je geen Youth Alpha doen? Dan kun je aanhaken bij catechese-groep 4 van Marco de Best. Ga je wel Youth Alpha doen? Dan heb je na afloop daarvan twee keuzes:

1. vanaf 11 januari aanhaken bij groep 4 (zie boven)
2. je aanmelden voor de verdiepingsgroep.

Marco de Best en Maaïke van der Burg leiden dit seizoen de verdiepings-groep. De groep is bedoeld voor jongeren / jongvolwassenen die overwegen om belijdenis te doen of dat inmiddels hebben gedaan. Voel je vrij om je aan te melden, je hoeft geen pro zijn of alles zeker te weten. Je bent van harte welkom! **Interesse of nog een vraag? Meld je aan bij, of stel je vraag aan Marco of Maaïke.**

Catechese is een belangrijk middel om te leren wat het christelijk geloof inhoudt. Maar er is meer! Leuke dingen doen met leeftijdgenoten die ook christen zijn en een luisterend oor vinden als je ergens mee zit, helpen je ook om te groeien in het geloof. In de Kruiskerk kan dat op verschillende manieren!

TIENERATELIER

1x per maand op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur in de Diepgang. Creativiteit en gezelligheid voor meiden van 12-16 jaar.

JÉVÉ

2x per maand gezelligheid, gesprek en samen eten op zondagavond. Voor jongeren vanaf 16 jaar. Let op! Jévé start dit jaar vanwege Youth Alpha op 12 december.

Blijf op de hoogte van jeugdactiviteiten en ander (jongeren-)nieuws van de Kruiskerk:

- Mededelingen bij catechese
- De WhatsAppgroepen van de catechese
- Beamer-mededelingen bij de (online) dienst
- Website en facebookgroep van de kerk
- Bijgevoegde jaarplanning jeugdwerk 2021-2022.

Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar follow@kruiskerk-arnhem.nl

FOLLOW

Regelmatig organiseren we een leuke activiteit, bijv. een filmavond bij iemand thuis, een bosspel of een sportieve activiteit.

Voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Zit je ergens mee?

Heb je hulp nodig of wil je gewoon je verhaal kwijt? Weet dat je altijd terecht kunt bij je catecheet of één van onderstaande personen voor een luisterend oor of praktische hulp.

Wouter Vink
jeugdouderling
06-24220467

Pauline Brouwer
jeugdouderling
06-25062823